

Het hoofd van een filosoof

Joost J. Joosten

January 28, 2005

Wat is er toch aan de hand met het hoofd van een filosoof? Donderdag ochtend 9:30, tentamen Logica 1 voor filosofen. In de rij voor mij hebben twee van de vijf studenten een mutsje op het hoofd. Verder tel ik nog petje en twee mutsjes elders in de zaal. Een aantal hoofddeksels, waaronder een flamboyante hoed, is al afgedaan. Als het echt zo koud is als al de hoofddeksels doen vermoeden, dan moet die jongen met T-shirt, jackje en kaalgeschoren hoofd (met uitzondering van een pluk bovenop a la ananas) het toch wel koud hebben. Daarvan echter geen teken.

Overigens, moet ik tijdens het schrijven van dit stukje de statistieken al weer bijstellen: 9:40 en een mutsje heeft de tentamenzaal inmiddels verlaten zonder iets in te leveren. Zou zijn hoofd soms oververhit zijn geraakt? Misschien moet ik dan de andere bemutste studenten waarschuwen. Ik zie de koppen in het U-blad al.

Filosofie studenten onwel na oververhitting hoofd bij tentamen Logica

Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. En zojuist heeft de ananas z'n jackje uitgetrokken (nu komt het gele T-shirt nog beter tot zijn recht) en de mouwen van zijn T-shirt opgestroopt. Toch, ik vind het niet echt warm, en heb m'n jasje weer aangedaan.

Misschien, denk ik zonet, moeten de mutsjes een mislukt experiment verbergen. Het is me al eerder opgevallen dat filosofie studenten bijzonder vaak van haardracht veranderen. Maar, echt veel vaker dan andere groepen studenten.¹ Waar komt dat dan toch vandaan? Dit is niet alleen in Utrecht zo, want ik heb het in Amsterdam ook gezien. Volgend ze een idool? Ik ken veel filosofen met snorren en baarden, maar daarvan geen enkel spoor. Toegegeven, de snorren horen wel bij een andere generatie. Hoe zit het met de filosofen van deze of eind vorige eeuw? Had Derrida misterieuze lokken voor zijn ogen hangen? Verft Rorty iedere week zijn haar een andere kleur? Ik weet er te weinig van.

Waarschijnlijk moet de haardrachtvariatie aan een onnavolgbare groepsdynamiek worden toegeschreven die evengoed had kunnen resulteren in het dragen

¹Ik ben overigens net even bij Lev langs geweest die in de zaal naast mij een CKI tentamen afneemt. Ik telde daar niet één mutsje!

van een linkerschoen die een andere kleur heeft dan de rechterschoen. Overigens, vind ik het wel vrolijk al die kleurtjes en kunstwerkjes. Het lijkt me een gemis bij de opleiding tot registeraccountant. Ik ben dan ook erg benieuwd wat ik in Amsterdam tegen zal komen nu ik daar bij AI les ga geven. Wellicht zal ik daar deze leuke groep filosofie studenten met hun diverse verschijningsvormen erg gaan missen.